



SPROG-KRÆSEN

Nyt fra
Den Danske
Sprogkreds 20

4. oktober
2023



Bertel Haarder taler om det danske sprogs betydning på Sprogkredsens stand på Folkemødet i Allinge på Bornholm.

Sommeren 2023 har været den mest travle sæson i Den Danske Sprogkreds' seksårige historie.

I juni deltog vi i Folkemødet i Allinge på Bornholm, i juli udstillede vi på Seniorfestivalen i Marielyst på Falster, i september stillede vi vores banner op i Sproggaden i Bogense og i samme måned afholdt vi en stor fest i København med overrækkelse af Sprogkredsens to priser Svaneprisen til en fremragende sprogbruger og Ællingeprisen til en sprogbruger, der er godt på vej til at folde sig ud som en svane.

Ved siden af alt dette har vores arbejdsgruppe haft mange artikler, kronikker, klummer og læser breve i medierne, og vi bringer en kronik, der har været trykt i Berlingske her i *Sprogkræsen 20*.

SPROG-KRÆSEN

udgives af Den Danske Sprogkreds
på Forlaget Bostrup

Ansværtshavende redaktør: Lise Bostrup
Layout: Martin Sand Pævatatu

Forsideillustration: Lise Bostrup
Fotos: Irina Bjørnø, Lise Bostrup, Maimona Fal-

kendorf, Michael Falkendorff og Karen Louise
Sigurskjold.
Korrektur: Pou Sørensen og Marianne Ølholm.

Suppleant: Rainer Verhoeven

Den Danske Sprogkreds' bestyrelse
Lise Bostrup (formand og redaktør),
Karen Louise Sigurskjold (næstformand),
Irina Bjørnø, Michael Falkendorff, Sven Han-

sen, Dan Hellum og Ingrid Slott

Suppleant: Rainer Verhoeven

Kontakt Lise Bostrup

Herlufsholmvej 11, 2720 Vanløse
DenDanskeSprogkreds@gmail.com
Tlf. 3874 36 00 / 26 71 78 37

Abonnement på Sprogræsset

Sprogræsset udkommer 4 gange om året.
Papirudgave: 300 kr. pr. år eks. porto
Elektronisk udgave: 300 kr. pr. år.

Medlemskab af Den Danske Sprogkreds

250 kr. pr. år inkl. årets udgivelser og
entré til Sprogkredsets arrangementer
Nordea 2128 0714426052
Mobilpay 26 71 78 37
ISSN 25967347

www.DenDanskeSprogkreds.dk / [Facebook: DenDanskeSprogkreds](https://www.facebook.com/DenDanskeSprogkreds)

Indhold

<i>Et utraditionelt makkerpar modtog Sprogkredsets priser Swanen og Ellingen 2023</i>	s. 3
Lise Bostrup: <i>Overrækkelsestalen</i>	s. 4
Hans-Willy Bautz og Theodor William Larsen: <i>Tak for Swanen og Ellingen</i>	s. 8
Karin Louise Sigurskjold: <i>Hyldestsang</i>	s. 10
Lise Bostrup: <i>Der danske sprog på Folkefesten på Bornholm</i>	s. 12
Lise Bostrup: <i>Sprogdoktoren holder foredrag i København</i>	s. 17
Lise Bostrup: <i>Festivalen Sprogense i Bogense på Fyn</i>	s. 18
Lise Bostrup: <i>Seniorfestivalen i Marielyst på Falster</i>	s. 19
Lise Bostrup: <i>Sprogkredsets 6. generalforsamling</i>	s. 20
Lise Bostrup: <i>Det danske sprog bør sættes på plads i grundloven</i>	s. 21

Er du sprogræsset?

Karin Louise Sigurskjold: *Hvorfor søger de en banking trainee og ikke en bankerer?*

Debat

Karin Louise Sigurskjold: *Bør et dansk tv-program ikke have et dansk navn?*

Fr du sprogræsset?

Lise Bostrup: *Nye danske ord kan skabes af helt almindelige mennesker*

Annmeldelse

Lise Bostrup: *Gatedanskordbogen*

Den Danske Sprogkreds' program september 2023 – marts 2024



Et utraditionelt makkerpar modtog Sprogkredsets priser

Den 21. september overrakte Sprogkredsets bestyrelse Ellingeprisen til den 11-årige Hans-Willy Bautz og Swaneprisen til den 77-årige forfatter, Hans-Willy Bautz.

Det utraditionelle makkerpar fik prisenne for deres sproglige samarbejde i forbindelse med børnekrimmien *Skeletter på Slotter*, som udkom på Forlaget Mellemgaard i 2021.

Overrækkelsestalen til modtagerne af Svaneprisen og Ællingeprisen

Af Lise Bostrup

han bringe sig selv og Frederik tilbage i tiden, og på den måde kommer de på sporet af, hvem det indemurede skelet er, og hvorfor han ikke er blevet begravet på normal vis.

Skelettet på slottet er en kriminalroman, der er beregnet til børn i alderen 8 til 12 år. Den er 159 sider lang og illustreret med sort-hvide tegninger af Birgitta Kristina Ingmarsdatter Carlberg, der til daglig arbejder i boghandlen Boghuset i Faxe.

Når man taler om illustrationer, skelner man ofte mellem illustrationer, der afspejler den direkte handling, og illustrationer, der knyter sig mere associativt til teksten og tilføjer et ekstra betydningsslag. Birgitta Kristina Ingmarsdatter Carlbergs illustrationer til *Skeletten på slottet* hører til i den første kategori, og de er nøje udvalgt, så de gengiver højdepunkterne i fortællingen. I nogen grad fungerer de også som ordforklaringer. Eks. nævnes der i kapitel 16 et såkaldt *pagedebil*, og da de færreste ved, hvad det er for noget, er der på samme side placeret en tegning af et bål med firkantede træstykker stablet oven på hinanden med huller immellem.

Handlingen i *Skeletten på slottet* er ret fantasifuld. Bogen to hovedpersoner, Mark og Frederik, er venner og går i 3. klasse i en lille skole i Nordjylland. Mark og hans mor bor i et almindeligt rækkehus, mens Frederik er greve og bor på et fiktivt slot ved navn Tornhøj sammen med sin far.

Mark er på ferie på slottet, da der en dag bliver fundet et skelet bag en mur. Da Mark har overnaturlige evner, kan



Sproget i *Skeletten på slottet*

Bogens 20 kapitler er opdelt i mindre tekstslykker adskilt med et symbol. Masser af luft og små stykker tekst virker mere overkommeligt for urutinerede læsere og børn end massive blokke. I gennemsnit er der 12 ord per sætning uden særlig stor variation i længden.

Opbygningen af sætningerne er derimod ret variabel, og der bliver ikke bare placeret ledсætninger først og sidst, men også inde i selve hovedsætningen.

Et andet karakteristisk træk er brugen af genoptagere, hvor et led gentages typisk repræsenteret ved et pronomener eller et adverbium.

Frederik, **han** er en frisk fyrværker. / Frederik er en frisk fyrværker. / På lørdag, **så** skal vi i Tivoli.

I Skeletter på slottet finder vi f.eks. denne konstruktion:

Hold da helt op, hvor er det fedt, at da vi var i den anden dimension, så læste Frederik nojagtig det samme i dokument fra den gamle kiste.

Adverbiet så er ganske overflødig her, og sætningen uden er helt fin: ... at vi, da vi var i den anden dimension, laste nojagtig det samme ...

Det er også et talesprogræsk at placere en ledætning efter et *at*. I traditionelt skriftspråk ville der hedde:



Dansk sprog i Danmark og i udlandet
Den Danske Sprødkreds

... at vi lærte nojagtig det samme ..., da vi var i den anden dimension.

Engelske ord

Skelettet på slottet er bemærkelsesværdig fri for alle de engelske ord, som unge mennesker elvers slår om sig med. I det afsnit, jeg har læst med luf, er der faktisk kun ét engelsk udtryk, nemlig *No problem*, og det er Marks mor, der siger det. De to drønne siger hverken *cool* eller *suit*, men *feet* og *hold da keft*, og de drinker hvertken *cola*, *Sprite* eller *Red Bull*, men *sodavand*. Men ikke det er den sprogræsne modtræger af Svaneprisen, der har sat sin fod ned her?

Det vil sige, sådan hed det ikke dengang, Jeppe levede, før en af de første, der kunne kalde sig siden, var Carlsberg, der brygger øl.

Det skulle egentlig hedde bryggede øl, fordi vi har fokus på fortiden, men i talesprog bruges ofte nutid, og muligvis skyldes sprigget her, at Carlsberg stadig brygger øl.

Ordforråd

Man kunne godt få på fornemmelsen, at der i redaktionsprocessen er fokuseret mere på ordforråd end på syntaks og brug af nutid og datid.

Ordene er generelt korte, og hvis der bruges sammensatte ord, er de ofte ret gennemsukkelige som f.eks.

museuminspektør; solsmed; handelsmand; hofleverandør; indførstædt; vennepris; talestrom; uddannelse; museuminspektør; riddersalen; indførstædt;

Lix

Der er kun 18 % af ordene, der er på 7 bogstaver eller derover, og dette tal er vigtigt, for det bruger man, når man udregner en teksts læsbarthed. Læsbarthed er et mål, der sætter bibliotekarer, lærere og pædagoger i stand til hurtigt at finde materiale, der passer til de enkelte børns læsfærdigheder. Lix-tallet findes ved at finde summen af den gennemsnitlige sætningslængde, her som nævnt 12 og procenten af lange ord. *Skelettet på slottet* har altså enlix på 31, og det kan tolkes i forhold til en skala, hvor vi kan se, at *Skelettet på slottet* hører til i kategorien “ler”, hvilket er ganske passende for tekster til 8-12-årigne. (I *Sprogræsene 17* beskriver vi lix-beregninger i relation til ungdomsromancer af Nils Hartmann og Dorte Roholte.)

Læsbartehedsindeks

$$LIX = \frac{\text{antal ord}}{\text{antal punktummer}} + \frac{(\text{lange ord} * 100)}{\text{antal ord}}$$



Sprogræsens formand, Lise Bostrup, og bestyrelsesmedlem, Irina Bjørne, overrækker Svanepriisen til forfatteren, Hans-Willy Bautz.

lyst til at se skelettet af en dreng. (Nik til Theodor, der skal tage en ske op fra bordet.) Ser I, det her er skelettet af en dreng.

Vi er nu i gang med en nummer 2, hvortil vi laver en del research. Bl.a. har vi været på Egholm Museum, hvor man desværre ikke var til steds at åbne vitrinerne. I stedet fangede udstillingen om Anden Verdenskrig Theodors interesse. (Nik til Theodor).

Vi har også været ved Gøngehøvdingens hule ved Præstø. Desværre mangler der nogle dæksten, så jeg forslog, at man kunne lægge nogle grene med blade over hullet, så der var nogen, der kunne gemme sig der. Som spejder havde Theodor dog en bedre løsning, hvor man ved hjælp af rafter kunne løfte store sten op.

En af mine gode venner har en våbensamling fra 1600-tallet, som vi besøgte. Foruden at holde sværd og sabler fik han også en muskedonne i hånderne, som angiveligt har været i hånderne på Tordenskjold.

Theodor fik også en rustning fra dengang på.

Da vi kørte hjem, filosoferede den unge mand over det, vi havde oplevet, og spurgte mig, hvor mange jeg regnede med var blevet dræbt med et af de sværd, han havde holdt. Jeg kunne kun svare, at der kunne have været én – eller tredive – eller måske slet ingen.

Jeg glæder mig over samarbejdet med Theodor, som har lært mig en masse. Nu ved jeg f.c., at det, jeg kender som en konsol, når man skal spille på PC'en, i dag kaldes for en controller.

Jeg føler, at vi hygger os samtidig med, at vi arbejder. (Nik til Theodor).

Endnu en gang tak til dig, Theodor, for det gode samarbejde, og tak til Den Danske Sprogrådets for de flotte og ærefulde priser, som vi er stolt af.



TV-nærver optog talerne og prisoverrækken.

Se <https://www.youtube.com/watch?v=4fgUxxtvByw>

Tak for Swanen og Ællingen

Af Hans-Willy Bautz

På Theodors egne vegne vil jeg sige tusind tak for prisenne. Det er en stor ære at modrage dem.

Jeg må sige, at det har været spændende at samarbejde med Theodor. Det er så at sige ham, der har støbt kuglerne og så mig, der har fået lov til at fyre dem af. Vi kan godt lide at lege med sproget.

Det er Theodor, der har ført mig ind i børns sprogbrug. Da manuskriptet til *Skelettet på slottet* var skrevet færdigt, sendte jeg det til Theodors mor, som så gennemgik det med ham flere gange. Desuden læste han der selv igennem.

Vi holdt så et forfattermøde, som Theodor yndede at kalde det, når vi mødtes omkring bogen.

I manuskriptet var der noget, der var understreget, og ud for det stod der "tungt". "Hvad mener du med det?" spurte jeg Theodor, der svarede: "Jo, ser du, Hans-Willy, jeg kan godt forstå dit voksensprog, men jeg er ikke sikker på, at mine venner i skolen kan. Kan vi ikke omformulere det?" Og selvfølgelig kunne vi det.

Theodor fortalte mig, hvordan det skulle lyde.

Vi har også joket en del undervejs. I den forbindelse vil jeg spørge, om I har



Theodors mor med blomster og Theodor med skelet.
I baggrunden ses Sprogrådens medlemmer: Jette Højland Andersen, Anne Galster, Rainer Verhoeven, Sven Hansen, Ingelise Hallengren og Jesper Markussen.



Lise Bostrup og H.C. Andersen, alias Irina Bjørnø, introducerer en leg, som H.C. Andersen holdt meget af.

Som underholdning arrangerede Lise Bostrup og Irina Bjørnø en digtkonference, som H.C. Andersen beskriver flere steder i sine dagbøger. Først skriver hver af deltagerne et rimp på et kort, som samles ind i H.C. Andersens høje hat. Hatten rystes, og der danner grupper på 3-5 deltagere, som modtager fire rimp, som de i løbet af 10 minutter skal skabe et digt over. H.C. Andersen, alias Irina Bjørnø, og de to prismodtagere var dommere og udvalgte en gruppe bestående af Sven Hansen, Ingelise Hallengren, Jesper Markussen, Axel Krasso og Rainer Verhoeven som vindere. Vinderne fik et eksemplar af bogen H.C. Andersen:

At rejse i en Luftballon. Vers på opgivne rim udgivet af Forlaget Bostrup i 2008.



Sprogselskens præfest var sponsoreret af Rema 1000 (Jyllingevej), Skjold Burne (Jernbane Allé), Din Isenkammer (Røddovre Centrum), Imerco (Frederiksberg Centret), Lego (Frederiksberg Centret), Oxholm Vin (Gothåbsvej), Drinkshoppen (Røddovre Centrum), Bonderoen (Gothåbsvej), Bog & Idé (Kronen Vanløse) og Forlaget Bostrup.



Hyldestang til Hans-Willy Bautz og Theodor Larsen

Af Karin Louise Søgnæjold
Melodi: Fra Engeland til Skotland

1. En svane og en ælling har vundet hver sin pris for samarbejdet om en bog på krimafaglig vis, og helledduseda, de kommer her i dag, så vi kan fejre begge to med sang og festligt lag af slagten vi må hylde med et højt og klart hurra.
2. Hans-Willy, han har skrevet om mord i mange bog, og Theodor har hjulpet ham med det moderne sprog, og helledduseda, de er et makkerpar

3. Om svanen må vi sige, det er o-ri-gi-nalt, at bringe tang og skovtårn ind, hvor nogen bliver kvalt og helledduseda, vi kommer vidt omkring, når ligene bli'r fundet, og når helten sætter ind.
4. En ælling, han må lære, hvordan man skriver godt, udtenke mord og gerningssted og måske et komplot, og helledduseda, en svane kan han bli' hvis krafterne han lægger i og bru'r sin fantasi.

Rasmus Hjarvard Rauschou spillede med stor indlævelse klassisk baggrundsmusik under middagen. Lydniveauet var noget afstørt, så alle gæster kunne nyde musikken, uden at det forstyrrede deres samtaler. Rasmus akkompagnerede også Sprogselskens slagsang. Sproget, der er vort, og P. Sørensen Fugholms De sige, at mit sprog er en ussel tiggerkvinde fra Sprogselskens sangbog, Sangen om det danske sprog (2018).





**Den Danske Sprokgreds
Folkemødet 2023
Stadeplads A19**

Torsdag den 15. juni

12.00-12.30	Karin Louise Sigurskjold: Reducér brugen af engelsk i det danske sprog
13.00-13.30	Lise Bostrup: Lad os få en national strategi for det danske sprog
14.00-15.00	Bertel Haarder: Det danske sprog er ikke friet, men misægtet.
15.00-15.30	Lise Bostrup: Afgrænse linernæg, der er et udtryk i det danske sprog
16.00-17.00	Susannah L. Søderlund: Nårne snarere gør en indsats for det danske sprog
17.00-17.30	Rainer Verhoeven: EU's betydning for det danske sprog

Fredag den 16. juni

11.00-11.30	Lise Bostrup: Statslig forkeringskemand
11.30-12.00	Irina Bjørner: Det danske sprog er en bro mellem medier i Danmark
12.00-12.30	Ingvil Hallagen: Er der nogen grund til at sørge over handskriften død?
13.00-13.30	Lise Bostrup: Canceled culture – dansk sprogszene
14.00-15.00	Morten Mørchensmidt: Det danske sprog skal sikres, støttes og styrkes.
15.00-16.00	Nanna Hoyrup Andersen: Skab for de små barns skærme.

Lørdag den 17. juni

11.00-11.30	Lise Bostrup: Hvorfor ikke have drøft den gamle højege?
11.30-12.00	Ole Vermund: Forfatter fra Lolland, Falster, Sydøstjælland og omkringliggende øer.
12.00-13.00	Dan Hellum: Daniske restringer – mange ørte eller et enkelt?
13.00-13.30	Karin Louise Sigurskjold: Reducér brugen af engelsk i det danske sprog

Folkemødescenen [29. lørdag den 17. juni]

15.00-16.00	Vincent F. Hendriksen og Lise Bostrup: Et der går komplikat i det danske sprog
-------------	--

tydigen udtryk for, at den politik, der siden 1948 er blevet ført af Dansk Sprøgnævn, hvor man i stedet for selv at udvikle en egentlig sprægpoltik vender tingene på hovedet og hævder, at ”sproget udvikler sig af sig selv”, og at nævnevts videnskabelige personale ikke kan gøre andet end at registrere udviklingen.

I debatten efter Haarders engagerede bidrag blev der tal om vigtigheden af, at det danske sprog bevares som et sprog, der har et ordførرål, der både kan bruges i dagligdagen og også kan anvendes i videnskab, i tekniske beskrivelser, på hospitaler og i kirker. Udviklingen går hurtigt, og det er allerede i dag vanskeligt at formidle fagspecifikt stof til almindelige mennesker, fordi så store dele af vores uddannelser og vores forskning foregår ved læsning af teori på engelsk, at der ikke udvikles et adekvat ordførرål.

Alternative: Den grønne ordbog
Netop sådanne tanker havde man også arbejdet med i Alternativet, og her havde man fredag den 16. juni inviteret Den Danske Sprokgreds med til et møde med titlen *Den grønne ordbog*.

Som det er nu, er debatten preget af forvirring om, hvad forskellen på f.eks. genbrug og genanvendelse er, og der er nærmest flere engelske end danske begreber i spil. Dette vil Alternativet gerne sætte fokus på ved at crowdfource en masse gode input til, hvordan vi kan tale om grøn omstilling på en sammenhængende og meningfuld måde.

Efter en relativ kort tale satte godt 50 mennesker med interesse for sprog og klima sig ned i den bagende sol og holdt idémyldning om nye, gennemspektuelle og korrekt værdiladede klimaord.



Det danske sprog på Folkemøde

Af Lise Bostrup

Den Danske Sprokgreds deltog for første gang i Sprokgredits snart 6-årlige levetid i Danmarks største folkelige debatmøde, Folkemødet i Allinge på Bornholm. Det er både dyrt og krævende at have et telt med aktiviteter i de tre dage, mødet varer, men resultaterne var der hele værd. Fra torsdag den 15. til lørdag den 17. juni var der fyldt med gæster på stade A19, og det skulle hurtigt vise sig, at mange af de mennesker, der interesserer sig for at tage aktivt del i den politiske debat, ikke bare er bekymrede for klima og krigen i Ukraine, men også ser med alvor på selve fundamentet for meningsudvekslingen: et stærkt og rigt fælles sprog.

Bertel Haarder:
Det danske sprog er ikke truet – men misrøgtet

På Folkemødets første dag var selveste icémanden bag Folkemødet, politikeren Bertel Haarder, hovedtaleren på Den Danske Sprokgreds’ stade. ”Det danske sprog er ikke truet, men misrøgt”, erkærede han, og han gav klart og urte-

Sproglig cancel culture

For 60 år siden var der *renøringskoner, formænd, hydrenge, sangere og sangerinder i Danmark*, men i 60'erne og 70'erne blev de kønnede former erstattet med *renøringsassister, forpersoner, bybude og sangere* evt. forsynet med et *milk*. Det var sproglig *cancel culture*, men før begrebet *cancel culture* blev opfundet, hed det bare kønspolitik eller sprogpolitik.

Er man som menneske ansvarlig for at undlade at bruge ord, der er diskriminerende i forhold til køn, handicap og race, eller skal man bare ”lade sproget udvikle sig selv”? Det var et af spørgsmålene på Sprogkredsenes stand fredag den 16. juni.

Vincent F. Hendricks: Identitetspolitik handler om sprog

Det er meget dyr at leje de store scener på Folkemødet, men der er muligt at indsende en ansøgning om et såkaldt wildcard, så man kan få lov at etablere en debat på en scene, hvis ideen er god nok.

Sprogkredsen havde vundet et sådant wildcard, og lørdag eftermiddag diskuterede Sprogkredsenes formand, Lise Bostrup, identitetspolitik og sprog på Folkemødescenen med den bogaktuelle professor og forfatter, Vincent F. Hendricks. Vi talte om hans seneste bog *Nok om mig*, hvor det lykkedes ham i den største del af bogen at bruge ikke-kønspecifikke navne og undgå pronomenerne *han* og *hun* uden at bruge de omdiskuterede *hen* og *de*, og han fortalte

om sin opvækst med en afroamerikaner far og en dansk mor og tabningen af begrebet *mulat*.

Ifølge Folkemødescenens tekniske leder var Sprogkredsenes arrangement det, der havde tiltrukket det største publikum på Folkemødets sidste dag.



Lise Bostrup holdt lørdag den 16. september et opslag om sproglig cancel culture.

Morten Messerschmidt: Afløserord

Interessen for det danske sprog følger tydeligvis ikke partiskel. En af fredagens hovedtalere på Den Danske Sprokreds' stade var en veloplagt og sprudlende Morten Messerschmidt. Morten Messerschmidt bestræber sig lige som Bertel Haarder på at bruge gode danske gennemsuelige og indholdsmaetede ord, og da han havde fortalt om Dansk Folkepartis planer om at udarbejde et forslag til en dansk sproglow, et forslag, der ikke nødvendigvis bygger videre på den nuværende sprognævns måde at arbejde på, bad han om tilhøremnes hjælp til at finde på et godt dansk udtryk for det engelske ord *whistleblower*. Oversættelsen *føjteblæser* er oplagt, selvom aspektet advarsel ikke er tydeligt, da ordet endnu ikke er etableret.

Over en glas rødvin fortalte Sprogkredsenes syv medlemmer med at finde på et bedre ord. Vi googlede ordet på forskellige sprog, og ordet *whistleblower* bruges stort set overalt. Endelig var der bid. Den islandske ordbog anfører ordet *upplifstraðir*, hvilket svarer til ordet *informant* på dansk. Det kan så sammensættes, så man får f.eks. *klimainformant, medarbejderinformant, sikkerhedsinformant og underhåndsinformant* alt efter situationen.

Nanna Høyrup Andersen: Børn og skærme

Den unge politiker Nanna Høyrup Andersen fra Alternativet er uddannet vuggestuepædagog og meget optaget af børns indlæring af det danske sprog. På Sprogkredsenes stand fortalte hun om, hvordan computerprogrammer kan skabe hindringer for de små børns naturlige sproghedlæring.



Morten Messerschmidt talte engageret om sit ønske om at støtte det danske sprog.



Nanna Høyrup Andersen (Alternativet) talte om betydningen af digitale skærmes betydning for børns sproghedlæring, fredag den 15. juni.



Plakaten for arrangementet, Anders W. Berthelsen fortæller, et slide om ordet fuck
Lise Bostrup og Anders W. Berthelsen samt et udsnit af publikum.

Det danske sprog ligger folket på sind

Det var en positiv overraskelse for de syv deltagere fra Den Dansk Sprogkreds, at vores mange events blev modtaget så godt, men set i baglogskabens lys er det måske ret oplagt, at netop et folkemøde med dets rødder i højskoleranken og det danske demokrati bringer mennesker sammen, der også forstår, at det danske sprog er grundlaget og sammenhængskraften i Danmark.



Bestyrelsesmedlemmet, Dan Hellum, fortæller om engelsk i dansk. Et andet bestyrelsesmedlem, Ingelise Hallengren, hører koncentreret i forgrunden.

Sprogdoktoren på besøg

Den 9. maj tog sprogdoktoren, Anders W. Berthelsen, i Den Danske Sprogkreds pulsen på dagens danske sprog. Der blev ikke lagt nogen fingre imellemlæg. Sproget lader af *apostrofis, mellentrumsbetændelse, eufemismer, anglicizmer* og er tæt på *forstoppe* på grund af alle de uendeligt overflødige fyldord, der svømmer rundt mellem de vigtige ord, fortalte doktoren os, mens han pegede på de skifflende billeder på væggen. Her kunne man se en masse forrygende autentiske eksempler på de sproglige sygdomme, der florerer i de danske medier.

Ejton, der hver uge illustrerer en sproglumme i Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis, hvor Berthelsen giver gode råd om brugen af det danske sprog. Mange af disse klummer er samlet i bogen *Sprogdoktoren*, der er udgivet på Forlaget Skulkenborg. Sprogkredens medlemmer kunne nikke genkendende til Gert Ejtons karikalistiske stil. Det er nemlig også Gert Ejton, der har illustreret vores bøger *Med ja-hatten på, Med professorhatten på og Hver fugl synger med sit nab.*

Arrangementet med Anders W. Berthelssens bog *Kære sprogdoktor* blev anmeldt i *Sprogkræsen* 18. Anders W. Berthelssens bog *Kære sprogdoktor* blev anmeldt i *Sprogkræsen* 18.



Sprogkredens formand, Lise Bostrup, i debat med professor Vincent F. Hendricks fra Københavns Universitet.

Festivalen Sprogense i Bogense



Festivalen Sprogense i Bogense, der skabes af Nordfyns kommune og Dansk Sprognævn, der siden 2019 har ligget i Bogense, fandt den 15. og 16. september i år sted for 3. gang. Sprogkredsen har deltaget alle tre gange, og vores stand er altid populær blandt de mange sproginntresserede gæster i Adelgade, der går under navnet Sproggaden under festivalen.

Sprogkredsen var i festivalen varer. Sprogense er også populær blandt Sprogkredsenes egne medlemmer. I år deltog 14 ud af Sprogkredsenes knap 100 medlemmer i festivalen.



Lise Bostrup og billedkunstneren Gert Ejton.

Formanden for Sprognævnets repræsentantskab, Henrik Jørgensen fra Aarhus Universitet kom og hilste på og morede sig med at tyde Gert Ejtons illustrationer til sproglige vendinger.



Michael Falkendorf taler engageret om dansk udiale.

Seniorfestivalen på Falster

Billedkunstneren, Gert Ejton, der har illustreret Sprogkredsenes bøger om ord, sprog og faste vendinger samt bidraget med mange tegninger til *Sprogræszen* kom lørdag eftermiddag på besøg på stranden. Gert Ejton er fynbo ligesom i øvrigt Anders W. Berthelsen, hvis bog *Sprogdoktoren* var udstillet i Bog & Idé lige over for Sprogkredsenes stand.

Sprogkredsen deltog for andet år i træk på Seniorfestivalen, der arrangeres af Højskolen Marielyst på Falster. Festivalen havde i år ca. 2.000 gæster, og der blev spillet høj musik af mange af seniorernes yndlingsmusikere: Anne Dorre Michelsen, Billy Cross og Stig Rossen. Til høje ses Sprogkredsenes medlemmer Rainer Verhoeven og Jochen Hell ved den store scene.

Sprogkredsen fik lige som alle andre udstiller bøger og forsøgte at hverve nye medlemmer. De ældre, eller seniorerne, som de kaldes på festivalen, er ofte meget interesseret i at lære deres børne- og ødebørn de gamle udtryk og fortælle historierne om bjørnetjenesten, manden, der købte katten i sækken og den slags.



Ingrid Slott, Karin Louise Sigurkjold, Hisako Ogawa, Lise Bostrup og Inger Probst i Sprogkredsenes telt på Seniorfestivalen



Festivalen Sprogense i Bogense består ikke bare af en række boder på Sproggaden. Flere forskellige steder i byen er der lokaler, hvor der begge dage holdes oplæg om sproglige emner. Sprogkredsen bidrog med oplæg om *Sprogpoltitik* (Lise Bostrup), *Engelsk i dansk* (Dan Hellum), *cancal culture* (Lise Bostrup), *Håndskriftens betydning* (Ingrid Slott), *Fastevendinger og ordspil* (Karin Sigurkjold) og Lise Bostrup og "sjusket" udtale af dansk.

Sprogkredsens 6. generalforsamling

Det danske sprog bør sættes på plads i grundloven

Af Lise Bostrup



På billedet ses Irina Bjørnø, Michael Falkendorf, Dan Hellum, Elisabeth Handberg, Sven Hansen, Knud Anker Knudsen, Per Fredre Koch, Lena Krause, Hisako Ogawa, Karin Louise Sigurskjold, Jette Ploug, Bentte Poulsen og Anne Pia Thorberg.
Foto: Lise Bostrup.

Den 14. august holdt Den Danske Sprokgreds sin 6. generalforsamling. Der er sket meget siden stiftelsen i 2017, og der er i dag 91 aktive sprokgresne medlemmer. Sprokgredsen er ved at blive kendt i medierne, og ambitionsniveauet er steget.

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen, der siden har konstitueret sig således: Lise Bostrup (formand), Ingelise Hallengren (næstformand og kasserer), Karin Louise Sigurskjold (sekretær), Irina Bjørnø, Michael Falkendorf, Dan Hellum, Ingrid Slott, Rainer Verhoeven (suppleant) og Sven Hansen (supplement).

Ingelise Hallengren har siden forladt bestyrelsen. Vi takker hende for 5 års meget aktiv indsats.

Ingelise Hallengren, Lise Bostrup, Dan Hellum, Ingrid Slott, Irina Bjørnø, Rainer Verhoeven, Karin Louise Sigurskjold og Michael Falkendorf efter bestyrelsesmødet den 15. maj.



Kongehuset, demokratiet og folkekirkken opfattes traditionelt som de centrale begreber i den danske nationalitet, men er det ikke på tide, at vi indsætter det danske sprog i denne række? Burde det danske sprog ikke indtage førsteplassen, for uden det ville vi miste den identitet, som de andre institutioner er afhængige af. Uden det ville vi ikke samles foran tv-skærmene til nyrår for at høre, hvad majestatten har at sige til os, og uden det ville vi miste grundlaget for den demokratiske samtalé, der er forudsætningen for folkestyret, og uden det ville vi miste forbindelsen til Grundtvig og Kierkegaard, hverken kunne forstå Olsens-bandet eller Benny Andersen, synge julesange og lejlighedssange, holde skåltaler og skræle *Vi er røde, vi er hvide* til fodboldkampe.

Danmark er et af de få lande, der ikke nævner sproget i forfatningen

Jamen, er det da ikke bare verdens gang, at de nationale sprog langsomt skubbes til side for de store internationale sprog: kinesisk, fransk, russisk og engelsk?

Jo, det er en fare, der truer, og i næsten alle lande ønsker man at værne om landets sprog. Ifølge en rapport, som Unesco udarbejdede i 2003, var der 173 lande i verden, som havde bestemmelser om sprog i deres forfatninger, og blandt de nordiske lande er Danmark det eneste land, der ikke nævner sproget i forfatningen.

Af de øvrige europæiske lande er der kun seks lande, der ikke har sikret deres sprog på forfatningsniveau: Disse lande er Storbritannien, Tjekkiet, Serbien, Montenegro, Holland og San Marino.

Sproget er både et kommunikationsmiddel og en identitetsmarkør

Når det danske sprog ikke blev skrevet ind i grundloven i 1849, skyldes det sandsynligvis, at det var selvvindlysende, at det danske sprog skulle være statsbærende, og det er da også ganske karakteristisk, at Norge, så snart landet blev selvstændigt, skyndte sig at få det norske sprog ind i forfatningen, og Norge har siden brugt ganske store summer på at støtte og viderefærdiggøre det norske sprog.

På samme måde fik de baltiske lande estisk, lettisk og litauisk ind i landenes forfatninger for at slippe af med det russiske sprogs dominans, og Slovakiet har også haft ret travlt med at få det forfatningsmæssige grundlag i orden, så det tidligere såkaldte tjekkoslovakiske sprog kunne sparkes til hjørne. Sproget er ikke bare et kommunikationsmiddel, men også en vigtig identitetsmarkør.

Er dansk et smukt sprog?

Frankrig er det europæiske land, der har den mest markante sprogpolitik. Hvis man siger til en person fra Frankrig, at det franske sprog er kedeligt og grint, vil man blive stærkt upopulær, mens Povl Dissing i Danmark blev vældig populær, da han i 1973 sang Benny Andersens gendigtning af Edvard Lemkkes sang *Vort modernmål er dejligt fra 1859 med indledningen Vort muddermaål er hasligt, det har så fået en klang.*

Aktiv sprogpolitik

I Frankrig har man en sproglig institution, der ikke bare siddet og tæller ord og indskriver de mest udbredte stave- og bojningsformer i Retskrivningsordbogen. Det franske sprog reguleres af Det Franske Akademi, der udvælger de nye ord i sproget med systematik og historisk viden. Akademiet udfører en høj grad af protektionisme og bekæmper den voldsomme påvirkning fra det engelske sprog med at udgive franske alternativer, de såkaldte afføsningsord.

Det vigtigste element i den franske sprogpolitik er imidlertid indsatsen mod domænerab. Et domænerab er f.eks. det, der i Danmark sker inden for mange universitetsfag, hvor al teorien læses på engelsk.

Mange af de studerende er simpelthen ikke i stand til at formidle deres viden på dansk, fordi der slet ikke er udviklet et relevant dansk ordforråd. Den går ikke i Frankrig. Her er der krav om, at universitetsopgaver, disputater og rapporter skal forsynes med et resume på fransk, så der franske sprog hele tiden kan udvikles, og der kan ske en formidling af indholdet over for almindelige mennesker, der ikke lige kender det akademiske engelske ordforråd.

Lad os indskrive det danske sprog i Danmarks Riges Grundlov

Det er på høje tid, at vi indskriver det danske sprog i grundloven og forstås, at sproget er et af de vigtigste, måske det vigtigste element i den danske identitet.



Er du sprogræsen?

Hvorfor søger de en banking trainee og ikke en bankkelev?

Af Karin Louise Sigurskjold

Jeg er vokset op med en britisk mor og har derfor talt engelsk fra barnsben. Siden læste jeg engelsk som hovedfag på Københavns Universitet og underviste gymnasieelever i engelsk i over 30 år.

Jeg elsker det engelske sprog og den engelsksprogede kultur. Det betyder imidlertid ikke, at jeg ikke også elsker det danske sprog, og jeg ser efterhånden med lidt ærgerlse på det ukritiske optag af engelske ord og udtryk i det danske sprog, der finder sted i dag.

Nogle engelske ord lånes direkte, fordi der ikke findes et tilsvarende dansk ord. Det kan for eksempel være ordet computer, hvor vi udtaler u et med engelsk [ju]-lyd. De engelske ord *computer*, *television*, *radio* og *telephone* er alle dannet af latin eller græsk, og det giver mening at beholde de klassiske dannede ord også i Danmark, så at ordene bliver internationale.

Andre engelske ord lånes, fordi det engelske ord dækker over mere end det danske ord. Udtrykket *at være en rigtig gentleman* har eksisteret længe i Danmark. *En gentleman* er ikke bare en herre, men en mand, der er opført sig værdigt og taktfuld og generelt tanker nobelt. Det findes der ikke nogen dansk globe, der dækker. Et andet gammelt eksempel er begrebet *fair play*, der dækker over en ærlig og fin optræden i sport, og *fair* bruges også meget om andre ting end sport.

I 1960erne kom ordet *cool* til Danmark, som, når brugt om en ung fyrfeksmed, giver associationer til en person, der med hensyn til udseende, påklædning, tale og opførsel imponerer sine omgivelser. Ordet *smart* på dansk dækker ikke helt det samme. Sidenhen er ordet *sej* kommet på dansk, som dækker ordet *cool* i denne betydning og måske også til dels ordet *fed*.

Ordet *cool/høres langt sjældnere på dansk nu*, så tiden vil vise, om det danske overrager igen, hvis der kommer et dansk ord, der dækker det samme? *Cool* er et slangspræget ord, og slang bruges som oftest kun i kortere perioder, før det bliver erstattet af noget nyt.

Ukritisk brug af engelsk

Lørdag 4. februar 2023 var der en artikel i Berlingske om forholdene på akutmodtagelserne på hospitalerne i Danmark i dag. “Den aktuelle situation på akutmodtagelserne er præget af crowding”, stod der.

Dette begreb blev udnyttet i det følgende: “Umiddelbart oversættes udtrykket til overbelægning, som i øvrigt har pligt mange medicinske afdelinger i lange

perioder. Men det dækker også mere end det, herunder hvor mange patienter, der sidder i venteværelset, hvor mange senge, der er opstillet, og hvor mange patienter, der ligger og venter på at blive overflyttet til den afdeling, der primært skal behandle dem.”

For mig at se er *crowding* og overbelægning nu det samme. At venteværelset er fuldt, alle senge oprager, og at der er folk, der venter på at blive overflyttet, er konsekvenserne af overbelægningen. Der er ingen grund til at bruge en ny engelsk gløse, når vi allerede har en udmærket dansk, som umiddelbart kan forstås af alle danskere. Det er denne parathed til ukritisk at bruge et engelsk ord frem for et dansk, jeg har noget imod.

Hvorfor skal der stå *step* i stedet for *trin* i en reklame, der anviser *step et, to og tre* for opnåelse af et produkt? Hvorfor søger en filial af Sparekassen i Sorø en *banketing trainee* i stedet for en bankelever i en annonce i den lokale avis?

Hvis man vil fremstå som smart og med på noderne, så bruger man de engelske betegnelser, ser det ud til. At store firmaer bruger internationale betegnelser, er begribeligt, men måske burde selv de anføre både de danske og de engelske betegnelser i annoncer i Danmark.

Karin Louise Sigurskjold

medtog en fidusbame, som

er en anerkendelse, som to af

Berlingskes faste skribenter, Carl

Cordua og Torben Steno giver

som anerkendelse til en skribent.

Performance suit

Herretøjfirmaet Lindbergh havde forleden en reklame for et performance *suit i to dele*, der kunne fås i farverne: *Black, Mid Grey, Dk. Navy*. På billederne kunne man se, at der var tale om en almindelig habit.

Nu er jeg jo godt klar over, at ordet *habit* heller ikke er et dansk ord, og at for eksempel modtøjet og sminken meget længe har heddet udenlandske, især franske, ord.

Men et *performance suit* havde jeg nu aldrig hørt før. Forkortelsen *Dk. Navy* er der nok mange, der heller ikke umiddelbart forstår. *Dk.* må stå for *dark*, altså er farven *mørkeblå*, og *Mid Grey* er *mellengrå*. Men hvorfor skal det stå på engelsk i en dansk reklame? Hvem er reklamen hen vendt til?

Hans Hauge, lektor emeritus og dr. phil., kalder i en kommentar i Berlingske onsdag 19. april 2023 denne brug af engelsk et klassesprog. Han hævder, at dette sprogs funktion er at dele danskerne i dem, der kan begå sig på sproget og dem, der ikke kan. Overklassen, det vil sige dem med den kulturelle kapital kan føre sig frem på det smarte overklassesprog i mediene for eksempel, og underklassen, der ikke behersker overklassesproget, er helt hægtet af. Er det det, vi ønsker i et lighedsbevidstt Dansk anno 2023?

Flirte, date, score

For nylig hørte jeg programmet *Klog på sprog* på P1, hvor Adrian Hughes og hans gæster blandt andet talte om *dating*, og at det danske *at have et stævнемøde* ikke føltes tidssvarende og derfor ikke blev brugt længere.

Nu bruges så den engelske *glose* *at date*, der sældes er tilpasset dansk grammatik og udtaale. Andre eksempler på denne brug af engelske ord inden for samme område er *at flirtie* (udrat på engelsk) og *at score* (udrat på dansk).

At have et crush på en person blev også defineret i programmet som et forstadium til forelskelsen, og der var ikke nogen tilsvarende dansk vending, mente man. Det er bare ikke rigtigt. *At være varm eller hun* på en person er fuldstændig det samme, og de udtryk bruges da stadig på dansk.

Jeg mener, at man går for lidt ud af at finde danske penderanter. Engelske udtryk forudsættes meget ofte bekendt af alle danskere, men det er de ikke.

For eksempel blev orden *badass-identitet* brugt i en kronik af Jakob Demant i Berlingske 28. april 2023 som en begründelse for de unges brug af e-cigaretter. Kronikken handlede om, at e-cigaretter er usunde og ulovlige at ruge på skolerne, men at netop det gør det attraktivt for den gruppe af unge, der synes, at det er *sejt* at fremstå som *hårdkögte* (min oversættelse af *badass*). Man kan da ikke bare gå ud fra, at alle danske læsere ved, hvad det engelske slangord *badass* betyder.

Engelsk smartheads effekt

Engelsk har måske en modernitetsfaktor og mundtredhed, en smartheads effekt, der gør, at engelske gløser og udtryk så villigt optrages i andre sprog, for det er ikke kun et fænomen, der findes i Danmark.

Men skal vi alligevel ikke være nervøse for, at der er hele områder, som vi ender med ikke at have ord for på dansk? At det danske sprog ikke forbliver dækende og tidssvarende? Tænk på it-området, hvor vi ofte skriver *e-mails* (med engelsk flertalsform), *googler*, *scroller*, *swiper*, *downloader* og *liker* (engelsk med dansk nutidsendelse) – for blot at nævne nogle enkelte eksempler.

Skal vi ikke passe på, at dansk ender med at blive et sprog, der bruges om det, der ikke er så vigtigt – en slags hjemmesprog. Og at vi bruger engelske ord om det faglige og det, der forekommer vigtigt?

Jeg tør, at Hans Hauge har en pointe, når han taler om et klassesprog. I stedet for at tillade at engelsk efterlates så ukritisk, skulle sprogforskerne måske tage den opgave på sig at forsøge at udvikle og opdatere det danske sprog, så at især ungdommen ikke bare opgiver dansk som noget håblost gammeldags.

Vi kan ikke holde engelsk ude, men vi kan måske holde dansk oppe.

Denne tekst var trykt som kronik i Berlingske den 25. juni, 2023.



Debatindlæg

Bør en dansk tv-kanal ikke have et dansk navn?

Af Karin Louise Sigurskjold

Mandag den 2. oktober skiftede TV2s nyheder navn fra *18 Nyhederne til 18 News* og tilsvarende *19 News* og *21.30 News*. Samtidig blev *TV Zulu* til *TV 2 Echo*. Klokkeslætteret skal dog ifølge TV2 udtales på dansk og ikke f.eks. *eighteen News*, *Atten News* et underlig hybridform, og hvis man ikke lige har hørt, at 18 skal udtales på dansk, kunne man vel godt få den tanke, at hele nyhedsudsendelsen er på engelsk.

Begrundelsen for navneskiftet skulle være, at man rykker samtlige nyhedsudsendelser ind under TV2 News som én samlet tv-afdeling, men det forklarer jo ikke det fornuftige i at vælge engelske ord frem for danske til danske tv-programmer. Et nyt program ved navn *Newsroom* kom også til fra den 2. oktober. Marianne Rathje, sprogforsker ved Dansk Sprognævn, nævnte i et interview i Kristelig Dagblad den 25. september 2023, at hun godt kan forstå, hvordan navnændringen kan fungere intern på TV2, men også hvordan navnet TV2 News kan volde vanskeligheder uden for TV2s mure. På den anden side mener hun, at selve navnet har noget ”smart, internationalt og ungdomsmægtigt” over sig.

Nu da tv-kanalen ikke længere får statsstøtte, må der andre boller på suppen, og navnændringen er nok netop et forsøg på at markere sig på moderne konkurrencevilkår, for det ser ud til, at engelsprogede ord automatisk har større appell end de tilsvarende danske ord. Det er smartere (nok især blandt ungdommen) at sige news end nyheder. Der lyder bedre.

Behovet et nyhedsprogram på dansk tv at hedde noget internationalt? Hvem har interesse i nyheder på dansk uden for Danmark ud over folk, der kan dansk?

Navnændringen giver meget lidt mening og er blot endnu et eksempel på den fremherskende efterabning af alt engelsksproget.

Nye danske ord kan skabes af helt almindelige mennesker

Af Lise Bostrup

“Det danske sprog mangler ord”, er en sætning, jeg ofte hører, når jeg taler med yngre mennesker, der synger om sig med *trendy buzzwords*.

Sangere er artister, en film kan være *epic* i betydningen fremragende, *awesome* er fantastisk, et *input* er et bidrag, *nope* betyder absolut nej, og *no go* er noget, man bør holde sig fra.

Det samme indhold kan næsten altid siges på dansk, men især for unge, der bedover sig med engelsksprogede fiktionsfilm og computerspil i fritiden, ligger de engelske ord lige på tungen, hvor de tilsvarende danske ord først skal hentes frem fra gemmerne og støves af.

Afløserord

I Norge og Island arbejder man meget bevidst med at skabe afløserord, altså ord, der kan bruges i stedet for engelske ord. Nogle ord som f.eks. *idényldring* for *brainstorm* og det岛iske *upplifastruri*, som svarer til det danske substantiv *en objys* bruges om det, der kaldes en *whistleblower* på engelsk. Alternativt til det islandske afløserord kunne man overveje ord som *en meddelel*, *en informant* eller *en, der advarer*. Faktisk har vi også ord som *en angiver* og *en strikker*, men her er der tale om en negativ værdiladning. Ordet *whistleblower* er sandsynligvis opfundet for at få et markant positivt lader ord.

Ordene sprogrækæsen og ordkræsen

På samme måde har Sprogrækæsen opfundet ordet *sprogrækæsen*, fordi de eksisterende ord, der kunne bruges om personer, der forholder sig kritisk til brug af det danske sprog mht. ordforråd, bojning, udtale og stavning ofte – og sågar endda somme tider af Dansk Sprognævns medarbejdere – omtales som *kraklere*, *nøder*, *princip-*



ryttere, fluekneppe, kom-mafascister og anakronistiske eksisterer, der ikke har fåttet, at de gamle dage, hvor et ord var et ord, og et komma var et komma, var slut i 1968.

Pudsigt nok viste det sig, at Sprogkredsens opfindelse af ordet *sprogkresen*, som vi brugte som navn på vores vores blad i 2018, ikke var helt så encrænende, som vi troede. I 2021 offentliggjorde sprogforskeren Peter Juul Henriksen i en stor artikel i NyS (Nydske Studier) en analyse af H.C.

Ørstseds nyord og deres plads i nudansk, og her nævner han ordet *ordkresen*. Det var et af de ord, som Ørsted opfandt, men som ikke slog an, men som Peter Juul Henriksen mente, har potentiale til at kunne tages op i det moderne danske sprog.

Politisk interesse for nye danske ord

Traditionen med at skabe danske afløserord stammer helt tilbage fra 1700-tallet, men har siden 2. verdenskrig ikke været særlig omtalt. Nogen tyder på, at den er ved komme tilbage. I hvert fald afholdt Partiet Alternativer en workshop på Folkehøjskolen, hvor deltagerne blev bedt om at sidde i små grupper og finde nye kreative ord som afløsnings for engelske ord med relation til klimaet. Resultatet skulle senere blive offentliggjort i en publikation med titlen *Den grønne ordbog*. (Se s. 13.)

Nye ord og nyord

Der findes i moderne skandinavisk sprogidenskab en skelnen mellem *nye ord* og *nyord*, hvor *nye ord* er ord, der med en vis ret kan siges være ord, der er kommet ind og blevet etableret i sproget, og *nyord* er ord, der er dukket op i større eller mindre omfang, og måske bliver til etablerede ord, måske forsvinder igen.

Om et nyord slår an eller ej, kommer både an på dets egnethed til at beskrive noget vigtigt, og på dets promovering. Da ordet *sundhedskort* blev indført i 2007, blev det statsligt promoveret, og så var der ikke så meget andet at gøre for befolkningen end at holde op med at tale om *sygesikringeskort* og begynde at bruge ordet *sundhedskort*.

Ordet *klimatosse*, der var årets ord i 2019, blev først brugt af Pia Kjærsgaard fra Folketingets talersrol, men det lå langt fra i kortene, at ordet skulle blive så populært, og i dag er det i høj grad en anden dagsorden, der er på agendaen, og ordet *klimatosse* er ved at gå i glemmebogen igen.



Arbejdsgruppemøde i Galleri Lowland i Rørholmsgade i København.

Sprogkredsns nyord

I en workshop i maj, som vi afholdt i Gallery Lowlands i Rørholmsgade i Indre København, samledes en lille gruppe ordlystne medlemmer af Sprogkredsen og forsøgte sig med at skabe nye ord. Blandt de ord ord, der blev skabt var:

aflugte (ferne lugt), *dyrekærlighed* (kærlighed mellem dyr), *houskisnose*, *klað-ske* (gøre noget klodset), *kreativiser*, *krænkevorn* (om en person med tendens til at føle sig krænket), *mellemlumsbevændelse* (tendens til at opdele sammensatte ord), *mobilitis* (tendens til at kommunikere på mobiltelefonen i et væk), *ordkanon* (med tryk på sidste stavelse: person, der udspyr kaskader af ord), *ordmager*, *ordskam*, *ordvask*, *paraplyord* (ord, der afskærmer den talende for kritik), *sprogrås*, *sprogræseri*, *sodsnak*, *trusselskort* og *undermålernållestok*.

Brugbarheden

Nogle af ordene er givetvis mere egnede til kommunikation end andre, men det er sjovt at skabe nye ord, og det skaber mere bevidsthed om, at ord ikke bare er noget, der kommer til os, men også noget, vi selv kan skabe og bruge.

Sprogkraesens første 20 numre

Den Danske Sprogkreds' blad *Sprogkraesen* udkom første gang i 2018 og er siden udkommet 4 gange om året med 32 illustrerede sider, og udgaven i oktober 2023 er nummer 20. Bladet indeholder ikke kun artikler om Sprogkredsenes egne arrangementer, men har også behandlet så forskellige emner som *bandeord*, *bandesprog*, *bibelsk sprog*, *boger om dansk sprog*, *bohninger*, *borns sprogtilegnelse*, *etymologi*, *dansk som fremmedsprog*, *dialekt*, *domænetab*, *engelsk påvirkning*, *fremmedord*, *høftighed*, *håndskrif*, *identitetspolitisk sprog*, *idiomatiske vendinger*, *dansk og international sprogpolitik*, *interpunktion*, *hensprøg*, *lesbarhed*, *nye ord*, *ordbøger*, *ordspørg*, *oversættelse*, *vigtige personer i dansk sproghistorie*, *per-sonname*, *purisme*, *rekskrivning*, *sproget i sociale medier*, *sange om det danske sprog*, *sprogefj*, *sprogpolitik*, *sprogspriser*, *spin*, *sproghistorie*, *sprogsøg*, *sprogek-nologি*, *stedsnavne*, *ta-leprosætningsstruktur*, *twillingeformler*, *udtale* og *ungdomssprog*.

Sprogkreden udgiver i slutningen af 2023 et udvag af artiklerne fra bladet *Sprogkraesen*.



Anmeldelser

Voldsomme ord og dialoger

Hvert opslag i ordbogen er bygget op med et opslagsord, en etymologisk angivelse af udgangssproget, ordklassen, berydningen og et eller flere eksempler. Det er en struktur, der kendes fra adskillelige andre ordbøger.

Indholder er imidlertid noget mere dramatisk, end det, vi møder i Gyldendals de røde ol. Her er nogle eksempler, direkte citeret fra ordbogen.

Put den i ham

Eksempel: Ikke være bange, brommand, bare put den i ham.

Betydning: Opfordring til at stikke nogen ned eller skyde nogen.

Ryg

Eksempel: Jeg er ikke bange for at mødes med ham. Jeg har ryg.

Betydning: At have ryg betegner det at have et hold af folk i sit bagland, som er klar til at forsvarer dig, i en hvilken som helst situation.

Stash / Stash house

Eksempel: Vi mødes ved stash house, så du kan give mig dagens stash.

Betydning: En beholdning fx af stoffer, penge eller bare fodboldkort. Stash house er stedet, hvor man gemmer sit stash.

Gadedanskordbogen - 10 års gadesprog Et kik ind i ghettosproget



En af ordbogsforfatterne, pedagogen Tobias Cadin Borup, har i over 10 år arbejdet med at registrere og fortælle sproget i de danske ghettoområder.

Tung

Eksempel: Han er tung, så lad være med at gøre noget, du kommer til at fortryde.

Betydning: At være højt oppe i hierarkiet.

Kiste

Eksempel: Jeg kistede ham.

Betydning: At kiste nogen kan både betyde, at man har dræbt vedkommende, eller at man har dræbt en person metaforisk ved at svine vedkommende til eller ydmyge vedkommende

Anvendelighed

Gadedanskordbogen er langt mere end en ordbog. Den åbner også døren for, at folk uden for de danske ghettoer kan få et indblik i, hvad der foregår blandt de unge.

En pædagog og en rapmusiker

Den ene af ordbogsforfatterne, Tobias Cadin, er uddannet pædagog og kom ind på tanken om at lave en ordbog, fordi han som støttepædagog for unge fra ghettomiljøerne oplevede, at de voksne havde meget svært ved at forstå, hvad de unge talte om. Hans medforfatter, Ali Sufi, har fået sin sproglige interesse gennem rap-musikken, som er meget populær i gademiljøet.

Ali Sufi og Tobias Cadi: *Gadedanskordbogen – 10 års gadesprog*, Grønningen 2021, 246 sider, 249 kr.



Den Danske Sprogkreds' program

september 2023 – marts 2024

Fredag den 13.10.
Kl. 18-24

Kulturnat i København
Hvorfor ikke bare skyde den gamle papegøje?
Klingbjergs boghandel, Skt. Peders Stræde 51, København K

Onsdag den 25.10.
Kl. 19-22

Dansk sproghistorie fra 1945 til i dag ved Lise Bostrup,
Kulturstationen i Vanløse

Fredag-søndag
3.-5.11.

Sprogkredsen udstiller på BogForum stand C3-037
Bellacenteret i København
Aktiviteter på standen:

Hver dag Kl. 11

Præsentation af Den Danske Sprogkreds og bladet *Sprogkræsen*

Hver dag Kl. 13

Oplæg om faste udtryk og ordsprog og præsentationer af *Med Ja-hatten på*, *Med professorhatten på* og *Hver fugl synger med sit næb*

Hver dag Kl. 14

Er den engelske påvirkning af det danske sprog ok?

Hver dag Kl. 16

Er du sprogkræsen? Oplæg til debat om dansk sprogpolitik

Lørdag Kl. 12

Sprogkredstsens Svanepris ved Lise Bostrup og Hans-Willy Bautz

Lørdag Kl. 14.30

Udtrykket *at trække en kanin op af hatten* ved Ellen Strandgaard

Lørdag og søndag Kl. 12.30

Engelsk påvirkning af dansk ved Dan Hellum

Lørdag og søndag Kl. 15

Natur og grammatik med Michael Falkendorf

Mandag den 11.11.
Kl. 19

Julearrangement
Kulturstationen i Vanløse

Onsdag den 21.2.
Kl. 19-22

Den Internationale Modersmålsdag
Kulturstationen i Vanløse

Fredag-søndag 1.-3. 3.

Bogmessen i Morselisborghallen i Aarhus

Medlemskab i Den Danske Sprogkreds koster 250 kr. om året og inkluderer fire numre af *Sprogkræsen*, et eksemplar af Sprogkredstsens årlige udgivelse og gratis adgang til kredsens arrangementer. Et abonnement på *Sprogkræsen* koster 300 kr. pr. år.

Alle Sprogkredstsens udgivelser kan bestilles på Sprogkredstsens hjemmeside.

Den Danske Sprogkreds

Herlufsholmvej 11, 2720 Vanløse, 26 71 78 37

www.DenDanskeSprogkreds.dk / Facebook: Den Danske Sprogkreds